

Søndag d. 24.3.2013

Alle svømmerne mødte op til morgenmaden til tiden – de imponerer os virkelig. Humøret var stadig højt og efter en fin morgenbuffet gik turen mod det solrige olympiske stadion. I dag var Lasse ikke kortholderen, så vi kom den rigtige vej første gang - turen var derfor ikke så lang ☺

Svømmerne nød det gode vejr og varmen, luften var dog stadig kold, så de frøs stadig en del, når de holdt pauser. Trods skiftevis sol og regn svømmede alle et godt pas og efterfulgt af en super udstrækning i den varme sol var alle blevet godt sultne og skyndte sig hjem til en god frokost. Selvom maden ikke er som derhjemme nordpå, så spiser alle godt og de nyder ikke mindst godt af dessertbuffeten.

Inden næsten pas valgte svømmerne at hvile sig på deres værelser, næste pas skulle de møde op på kanten præcist kl. 14.30 og det var op til dem selv at komme frem i tide, hvilket også lykkedes alle. Dette var på trods af at nogle piger lige måtte forbi hotelreceptionen for at få en ekstra nøgle, da de havde smækket sig ude og dermed ikke kunne få deres tasker og udstyr.

Efter at have svømmet mere end 10000 m i dag var alle godt brugte og trætte her til aften, så maden blev indtaget i forholdsvis tavshed. Efter maden skulle Kvajehætten og Figtherhætten uddeles, til Kvajehætten var der flere nominerede bl.a. Mette for at have glemt sit undertøj både til morgen og eftmiddagstræningen, Caroline for at have lagt sit håndklæde ned i en eller anden Normands taske og stadig ikke have fået det retur, men hætten gik dog til Benjamin for at have vendt sig om for at tænde lyset, mens han stod og tissede. Figtherhætten gik til Frederik for at bryde sine egne grænser og virkelig give den gas.

Alle er nu gået på deres værelser og vi håber, at alle trods mere eller mindre røde næser, kinder, nakker og rygge kan få sovet godt, så de er friske igen i morgen.